

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

Το παρελθόν έτος ήτο ιδιαίτερος σκληρό για την μοίρα τριών συναδέλφων μας. Παρόλον ότι ήσαν αμέσως συνδεμένοι με το ΜΗΤΕΡΑ, τόσο ή προσωπικότητα τους όσο και ή επιστημονική τους εμπέλεια και ή κοινωνική τους παρουσία τους έκανε και γνωστούς και αγαπητούς και να χαίρουν εξαιρετικής εκτιμήσεως στην ευρύτερη ιατρική οικογένεια αλλά και εις την κοινωνία μας της οποίας ήσαν επίλεκτα μέλη και διακεκριμένοι λειτουργοί της.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ

Μετά μακρόχρονο οδυνηρή ασθένεια την οποία αντιμετώπησε με θαυμαστή στωικότητα και απέραντο υπομονή υπέκυψε τελικά στο αναπόφευκτο πεπρωμένο όλων μας ό Αντώνιος Πολυμενάκος.

Ή εις Κύριον έκδημία του Αντωνίου Πολυμενάκου ενός εκλεκτού φίλου και αγαπητού συναδέλφου πού όλοι μας εκτιμούσαμε βαθύτατα, προκάλεσε την βαθεία οδύνη και πένθος σε αυτούς πού καθημερινά είχαν την χαρά να συνεργάζονται και να συναναστρέφονται μαζί του.

Εις την έξόδιον λειτουργία παρέστησαν όλοι οι φίλοι και συνεργάτες και γνωστοί του ό δε Πρόεδρος του Ιδιωτικού Μαιευτικού και Χειρουργικού Κέντρου Α.Ε. ΜΗΤΕΡΑ Κύριος Κωνσταντίνος Σταύρου φίλος και μακροχρόνιος συνεργάτης του τον αποχαιρέτησε με τα εξής συγκινητικά λόγια

Φίλε Αντώνη,

Ο αιφνίδιος θάνατος σου δεν συγκλόνησε μόνο εμένα εξαιτίας της μακράς φιλίας μας.

Ήταν ένα πλήγμα για την οικογένεια σου και το ΜΗΤΕΡΑ.

Μας συγκλόνησε όλους.

Στην ζωή σου Αντώνη ήσουν καλός, εργατικός και έντιμος.

Υπόδειγμα οικογενειάρχη και επιστήμονός.

Καλός και αγαπητός για τους συναδέλφους σου και πολύτιμος σε κάθε συνεργασία σου. Όταν μαζί εσύ και εμείς, μία ομάδα νέων, γιατρών ξεκινήσαμε να φτιάξουμε το νέο ΜΗΤΕΡΑ, στάθηκες πολύτιμος συνεργάτης σε αυτή την προσπάθεια. Έδωσες ότι καλύτερο είχες και βοήθησες με την καλοσύνη σου και την ανεξάντλητη αντοχή σου να γίνει το νέο ΜΗΤΕΡΑ η καλύτερη νοσηλευτική μονάδα για τότε και σήμερα. Πέρασες την ζωή σου φιλήσυχος και πράος και αγαπούσες την ηρεμία.

Δημιούργησες μία θαυμάσια οικογένεια με πολύτιμο συμπαραστάτη την σύζυγο. Έδωσες στα τρία σου παιδιά σωστή οικογενειακή αγωγή και τα βοήθησες να γίνουν όλα επιστήμονες. Γιατρός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος ο γιος σου, οδοντίατρος και αρχιτέκτων οι κόρες σου. Μέχρι χθες καμάρωνες γιατί σε δικαίωσαν τα παιδιά σου, γιατί έγιναν όλα όπως τα σχεδιάσες. Έτσι πέρασες ήρεμος στην απέναντι όχθη, ολοκληρώνοντας τον κύκλο σου. Ένα κύκλο γεμάτο ανιδιοτέλεια, πίστη για το σωστό και αγάπη για όλους μας.

Ο Αντώνης Πολυμενάκος γεννήθηκε στην Καστανιά Λακωνίας το έτος 1933. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε στο Μαιευτήριο "ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ", στο Νοσοκομείο "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", στην "ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" και στο Μαιευτήριο "ΜΗΤΕΡΑ".

Αντώνη, η θύμησή σου δεν θα λείψει από τις καρδιές μας.

Θα υπάρχεις όσο το ΜΗΤΕΡΑ θα υπάρχει και οι επερχόμενοι νέοι γιατροί θα σέβονται την μνήμη σου όπως και εμείς οι σύγχρονοι σου.

Η ύπαρξη σου κοντά μας, θα είναι υπόδειγμα για την υπόλοιπη πορεία μας.

Φίλε, καλό ταξίδι και αιωνία σου η μνήμη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Έφυγε από τον ξενώνα της παρούσας ζωής και εγκαταστάθηκε στην μόνιμη, όλων των ανθρώπων κατοικία, στη φωτόλουση Βασιλεία του Θεού " ένθα ουκ εστί πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος ".

Έφυγε από κοντά μας ό Ανδρέας Τουρνάς με πληρότητα ήθους, με εντιμότητα και σεμνότητα.

Ό αείμνηστος Ανδρέας Τουρνάς ήλθε σ' αυτή τη ζωή πριν από 58 χρόνια, κρατώντας αναμμένη τη φλόγα της ζωής, πού του χαρίστηκε την ήμερα της γεννήσεως του, μέχρι την ώρα πού το θείο δώρημα της ζωής, του ζητήθηκε να το επιστρέψει. Καί αυτή τη φλόγα της θεόπλαστης ψυχής του την επέστρεψε ό Ανδρέας λίγο μετά το μεσημέρι της 22ας του μηνός Σεπτεμβρίου του 2005, ήμερα ορόσημο τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους δικούς του ανθρώπους, γιατί μετά τον θάνατον του διασπάστηκε ή αρμονία της ψυχοσωματικής του ενότητας, γιατί μεταδημότευσε, άλλαξε πατρίδα οριστικά και αμετάκλητα, γιατί αποχωρίστηκε τελεσίδικα από προσφιλή του πρόσωπα απ όλους εμάς, γιατί ά-

ποστρατεύθηκε από τον τίμιο αγώνα μιας μακρόχρονης ζωής, γιατί αποσυνδέθηκε από την αξιέροστη και τιμητική προσωνυμία του Ιατρού.

Ο Θάνατος, αυτός ο λαθρεπιβάτης στο όχημα της ζωής μας, αυτός ο ανεπιθύμητος επισκέπτης, αυτός ο δρεπανηφόρος εισβολέας, άσπλαγχνα και άνηλέητα πήρε από κοντά μας τον Ανδρέα τον φίλο μας, τον αξιαγάπητο συνάδελφο μας. Γνώρισα από κοντά τις αρετές του κεκοιμημένου, γ'αυτό θα μπορούσα να σκιαγραφήσω την προσωπικότητα του χωρίς υπερβολές. Πριν από όλα ο απόδημος πια Ιατρός Μαιευτήρ - Γυναικολόγος Ανδρέας Τουρνάς κατά την εκπαίδευση του διψούσε για μάθηση και πάντα ήταν ανικανοποίητος. Τον λάτρευε όλο το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Ήταν δίκαιος, συναισθηματικός, αφοσιωμένος στο λειτούργημα του και στους ασθενείς του, αξιοπρεπής, σεμνός, πράος, άθροηβος, ευγενής, εργατικός ευσυνείδητος, επιλεκτικός στις φιλίες και τις γνωριμίες του και γενικά έντιμος άνθρωπος.

Ο Ανδρέας διακρίθηκε ακόμη και ως οικογενειάρχης και πατέρα. Μαζί με την σεμνή σύζυγο του Έντζι, ανάθρεψαν τα δύο τους παιδιά, παιδιά υποδείγματα, τον Γιάννη και τον Ιωσήφ. Ο Γιάννης με μπουσούλα την τιμιότητα και την εργατικότητα του πατέρα του κατέκτησε πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο δε Ιωσήφ είναι σήμερα φοιτητής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ανδρέα βιάστηκες να φύγεις !!

Αιωνία ή μνήμη Σου Τίμε Άνθρωπε, λειτουργέ της Ιατρικής και συνάδελφε και φίλε. Καλό Σου ταξίδι.

ΚΟΣΜΑΣ ΒΡΥΩΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ

Βαθύτατη λύπη και πένθος προκάλεσε στους φίλους και συναδέλφους ο αδόκητος και αιφνίδιος θάνατος του Γεωργίου Πρασίνου. Από την Αμοργό των Κυκλάδων ο Γεώργιος Πράσινος μετά την λήψιν της ειδικότητας και την είσοδο του είς την επαγγελματική της εξάσκηση, προώθησε και τις επιστημονικές του επιδιώξεις με αξιοσημείωτη σταδιοδρομία είς την Β' Έδρα της Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αδαμάντινος το ήθος, εργατικός, συναδελφικότητας, πράος με έμφυτο ευγένεια ήτο υπόδειγμα σεμνού και αξίου συναδέλφου και συνανθρώπου με κοινωνική καταξίωση για την υποδειγματική εξάσκηση της ειδικότητας μας. Ήτο υπόδειγμα οίκογενειάρχου με δύο εξαίρετα τέκνα. Η ξαφνική αποχώρηση του από την ζωή ήταν βαρύ πλήγμα για όλους τους φίλους του και γνωστούς του και βεβαίως για τους συναδέλφους του που στο πρόσωπο του πάντα βλέπαμε ένα ειλικρινή και πρόθυμο και αξιαγάπητο φίλο στο καθημερινό μας αγώνα. Η Ένωση Μαιευτήρων - Γυναικολόγων Ελλάδος συλλυπείται βαθύτατα την Οίκογένειαν του μεταστάντος λαμπρού συναδέλφου.