

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ

Ο Γιώργος Σολιδάκης γεννήθηκε το 1918 στο ορεινό χωριό Ψαθόγιαννο, στα Χανιά. Η ρίζα της οικογένειας προέρχεται από τους Μουσούρους των Λάκκων Κυδωνιάς του νομού Χανίων.

Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Χανίων το 1938. Το 1941 έλαβε μέρος στη Μάχη της Κρήτης και στη συνέχεια μέσα από την Εθνική Αντίσταση γίνεται υπεύθυνος της περισυλλογής των συμμάχων αιχμαλώτων και της οργάνωσης διαφυγής τους στη Μ. Ανατολή. Για την προσφορά του αυτή, του απενεμήθη το Μεγάλο Παράσημο της Εθνικής Αντίστασης από τον Αλεξάντερ, Στρατάρχη των συμμαχικών δυνάμεων της Μέσης Ανατολής.

Το Μάρτιο του 1943 διαφεύγει καταδίωξη των Γερμανών και αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Κρήτη. Φτάνει στην Αθήνα μετά από 7 μέρες ταξίδι στη θάλασσα. Γράφεται στην Ιατρική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών και συνεχίζει την αντιστασιακή του δράση μέσα από τις Οργανώσεις του Παν/μίου. Πήρε το πτυχίο του το 1951.

Την περίοδο 1951 - 1953 υπηρετεί τη θητεία του στον Ελληνικό Στρατό ως Ανθυπίατρος στην Καστοριά.

Ειδικεύτηκε στη Μαιευτική - Γυναικολογία στη Πανεπιστημιακή Κλινική «Αλεξάνδρα» κοντά στον καθηγητή Λούρο.

Παντρεύεται τη Μαρία Σκουτέρη, με την οποία γνωρίστηκε στην Αθήνα στην Κατοχή και έκαναν 3 παιδιά, τον Αριστείδη, Μαιευτήρα - Γυναικολόγο, το Γρηγόρη, Πολιτικό Μηχανικό και την Ιωάννα, Αρχαιολόγο.

Το 1957 ανοίγει το δικό του ιατρείο στη Σόλωνος στο κέντρο της Αθήνας. Από τα πρώτα ιδρυτικά μέλη του Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ στην οδό Σεβαστουπόλεως, αλλά και του σημερινού ΜΗΤΕΡΑ.

Σταμάτησε την ενεργό δράση, λόγω προβλημάτων υγείας, το 2000, μετά από 43 χρόνια αφοσίωσης στη μαιευτική - γυναικολογία και πάνω από 23.000 τοκετούς. Άφησε την τελευταία του πνοή στις 14 Φεβρουαρίου 2007 μέσα στο χώρο που τόσο πολύ αγάπησε και υπηρέτησε, το ΜΗΤΕΡΑ.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΝΔΑΚΑΣ

Ο Δρ Αθανάσιος Χανδακάς γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1942. Αποφοίτησε από το Λύκειο Αρρένων της Ερμούπολης και φοίτησε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών απ' όπου και πήρε το πτυχίο του της Ιατρικής με βαθμό «Λίαν Καλώς» και εν συνεχεία την Διδακτορική Διατριβή του με βαθμό Άριστα.

Ολοκλήρωσε την ειδικότητα της μαιευτικής γυναικολογίας σαν βοηθός της πανεπιστημιακής κλινικής του νοσοκομείου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και εν συνεχεία εργάστηκε σαν επιμελητής στο νοσοκομείο «ΜΑΡΙΚΑ ΗΛΙΑΔΗ».

Το 1982 με την εγκαθίδρυση του ΕΣΥ πέρασε στον ιδιωτικό τομέα που εργάστηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία για πολλά χρόνια στα μαιευτήρια «ΗΡΑ», «ΛΗΤΩ» και «ΙΑΣΩ».

Παράλληλα με την ιατρική του επιτυχημένη σταδιοδρομία, συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα του ομίλου μαιευτηρίου «ΙΑΣΩ», το 1976 και εν συνεχεία αποτέλεσε τον πρωτεργάτη της προσπάθειας επανίδρυσης του «ΙΑΣΩ» που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και ολοκληρώθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία με την έναρξη λειτουργίας του «ΙΑΣΩ» το 1996.

Διετέλεσε επί σειρά ετών Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος στο νοσοκομείο «ΙΑΣΩ» και αποτελούσε πάντοτε ένα από τα βασικά στελέχη της ιδρυτικής ομάδας του. Προσφάτως είχε ασχοληθεί προσωπικά με την ανάπτυξη και την δημιουργία, σαν Πρόεδρος, της θυγατρικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, το οποίο θα ολοκληρωθεί τα Χριστούγεννα του 2008.

Ήταν παντρεμένος με τη Παναγιώτα Χριστοπούλου από το 1971 και είχε δυο παιδιά, τον Στέφανο Χανδακά, ο οποίος είναι συνάδελφος ιατρός γυναικολόγος, Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που εργαζόταν μαζί του τα τελευταία χρόνια και τη Σοφία Χανδακά, Λέκτορα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία είναι επιμελήτρια του μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΧΑΝΔΑΚΑ

Συνοδεύουμε σήμερα στην εξόδιο λειτουργία έναν ελκετό φίλο, συνάδελφο, συναγωνιστή, Ιατρό και άνθρωπο.

Είμαστε εδώ από την Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος για να αποχαιρετήσουμε τον Θανάση μας.

Τον Θανάση, που μετά το πτυχίο του, ακολούθησε την ειδικότητα της Μαιευτικής- Γυναικολογίας στο Μαιευτήριο Αλεξάνδρα, μεταπηδώντας εν συνεχεία, στο Μαιευτήριο Μαρίκα Ηλίαδη.

Τον Θανάση που, ως ελεύθερος επαγγελματίας άσκησε την Μαιευτική - Γυναικολογία με αγάπη προς τη μητέρα και το παιδί.

Τον Θανάση, ο οποίος, μαζί με συναδέλφους ιατρούς και προσωπικό, Διοικητικό και Νοσηλευτικό, ανέλαβε το Μαιευτήριο ΙΑΣΩ και το έφτασε σε αυτό που είναι σήμερα, δηλαδή στη ναυαρχίδα του μεγάλου Ομίλου ΙΑΣΩ. Τον τελευταίο καιρό δε ο ίδιος διεύθυνε το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Ο Θανάσης Χανδακός μου είχε κάποτε εκφράσει την αγωνία του και τους φόβους του για το μέλλον της Ένωσης Μαιευτήρων - Γυναικολόγων Ελλάδος.

Αγαπητέ Θανάση, εκπροσωπώντας σήμερα την Ένωση, σου υπόσχομαι όλοι μαζί να κάνουμε το παν, προκειμένου να μην διασαλευθεί η ομοψυχία και η συνοχή της Ένωσης.

Θανάση, σου ευχόμαστε Καλό Ταξίδι, να είναι ελαφρύ το χόμα του Παλαιού Νεκροταφείου της Αθήνας και ο Θεός να δίνει δύναμη και κουράγιο στη γυναίκα και στα παιδιά σου.

Αιωνία η μνήμη σου.