

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

UIPIO – Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Guy Schlaeder, Νικόλαος Τσάτσαρης

Η Διεθνής Επαγγελματική Ένωση Μαιευτήρων – Γυναικολόγων (UIPIO) ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1953 από τους εκπροσώπους 14 εθνικών εταιριών. Οι περισσότεροι προέρχονταν από ευρωπαϊκές χώρες. Συμμετείχαν επίσης η Κίνα, η Κούβα και η Αίγυπτος. Η Ελλάδα ήταν ιδρυτικό μέλος με σημαντική δραστηριότητα, την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Στο πνεύμα των ιδρυτών της, η UIPIO έπρεπε να αποτελέσει το επαγγελματικό αντίστοιχο της FIGO η οποία ιδρύθηκε το 1954 στη Γενεύη με στόχους βασικά επιστημονικούς. Ενώ η FIGO γνώριζε ταχύτητα μια διεθνή επέκταση, η UIPIO περιορίστηκε για πολύ καιρό της δραστηριότητές της στον ευρωπαϊκό χώρο. Η UIPIO είχε ένα ρόλο κλειδί στην σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδικευμένων Ιατρών (UEMS) της οποίας 6 από τα 13 ιδρυτικά μέλη ήταν γυναικολόγοι. Η UIPIO συνέβαλε στην ίδρυση της ομάδας εργασίας η οποία επεξεργάστηκε, τον Απρίλιο 1993 στο Debrecen της Ουγγαρίας, τις πρώτες ευρωπαϊκές συστάσεις για την εκπαίδευση των μαιευτήρων-γυναικολόγων. Οι συστάσεις αυτές αναγνωρίστηκαν από την UEMS, η οποία το 1995 τις συμπεριέλαβε στη χάρτα της για την εκπαίδευση των ειδικευομένων. Στο οργανόγραμμα (εικόνα 2) βλέπουμε τη συσχέτιση των διαφόρων γυναικολογικών οργανισμών. Οι οργανώσεις σε γκριζό φόντο δεν υπάρχουν πλέον, το ECOG (Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας) και το EBGO (Ευρωπαϊκό Γραφείο Μαιευτικής και Γυναικολογίας) συγχωνεύτηκαν σε έναν ενιαίο οργανισμό, το EBCOG (Ευρωπαϊκό Κολλέγιο και Γραφείο Μαιευτικής και Γυναικολογίας).

Στη στήλη αριστερά, ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση: σήμερα 27 χώρες.

Στη μεσαία στήλη, ό,τι αφορά το σύνολο της Ευρώπης : σήμερα 47 χώρες.

Δεξιά κάτω οι διεθνείς οργανισμοί, FIGO (Διεθνής Ομοσπονδία Μαιευτικής και Γυναικολογίας) και η UIPIO (Διεθνής Επαγγελματική Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων). Στη UIPIO συμμετέχουν σήμερα εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και αφρικανικών χωρών. Στη FIGO εκπρόσωποι από όλες της ηπείρους.

Οι συστάσεις του Ντέμπρεσεν, σχετικές με την εκπαίδευση στη μαιευτική-γυναικολογία, αναπτύχθηκαν από το EBGO (Ευρωπαϊκό Γραφείο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, ομάδα εργασίας του Τμήματος Μαιευτικής-Γυναικολογίας της UEMS, η οποία συστήθηκε κατ' εντολή της UEMS για την εναρμόνιση και βελτιστοποίηση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων στη μαιευτική-γυναικολογία) και από το Extended EBGO (ομάδα εργασίας που έχει επεκταθεί στις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, η οποία θεσπίστηκε από τη UIPIO).

Αργότερα, το EBGO και το ECOG (που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του RCOG, Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτικής και



Εικόνα 1.



Εικόνα 2.

Γυναικολογίας) συγχωνεύτηκαν, ιδρύοντας το EBCOG. Το τελευταίο είναι πλέον καταστατικά η ομάδα εργασίας του Τμήματος Μαιευτικής-Γυναικολογίας της UEMS με αντικείμενο την εκπαίδευση.

Αυτή η ενισχυμένη επιτροπή και το Τμήμα Μαιευτικής-Γυναικολογίας της UEMS εκτελούν ένα εντυπωσιακό έργο για την ειδικότητά μας και πρωτίστως για την εκπαίδευση των ειδικευομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η UPIGO είναι μια ομοσπονδία εθνικών οργανισμών Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Για κάποιες χώρες η επικοινωνία γίνεται με τη μεσολάβηση κάποιων αντεπιστελλόντων μελών.

Όλοι οι συμμετέχοντες προσφέρουν την εργασία τους εθελοντικά και αφιλοκερδώς. Η Γενική Συνέλευση γίνεται κάθε χρόνο σε μια άλλη χώρα μέλος. Η UPIGO έχει αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης σαν ΜΚΔΟ (Μη Κυβερνητική Διεθνή Οργάνωση) με συμμετοχικό καθεστώς. Σε συνεργασία με άλλες ΜΚΔΟ, η UPIGO επικαλέστηκε μια Ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας. Εισακούστηκε και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση των 47 χωρών της «Μεγάλης Ευρώπης».

Αυτή τη στιγμή, συζητάται σε ένα θέμα πολιτικά ευαίσθητο και πολλά υποσχόμενο: την πρόληψη στον τομέα της υγείας και συνηγορεί για τη βελτίωση της πρόληψης την καρκίνων του τραχήλου της μήτρας και του μαστού.

Πέρα των αποκλειστικά επαγγελματικών θεμάτων, η UPIGO ασχολείται με ζητήματα ηθικής, νομικά, δημόσιας υγείας και ότι άπτεται του κοινωνικού περιβάλλοντος της μαιευτικής-γυναικολογίας.

Οι γενικές μας συνελεύσεις τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκαν, μεταξύ άλλων, με την αστική επαγγελματική ευθύνη, την ασφαλιστική κάλυψη της εγκυμοσύνης, τη μητρική θνησιμότητα, την άσκηση της μαιευτικής-γυναικολογίας, την ιδιωτική άσκηση της μαιευτικής γυναικολογίας και τις απειλές που δέχεται η ειδικότητα στη Γερμανία.

Ο γεωγραφικός χώρος της UPIGO, που για πολλά χρόνια περιοριζόταν στην Ευρώπη, επεκτάθηκε τελευταία και στην Αφρική. Η πλειοψηφία των γαλλόφωνων αφρικανικών κρατών που συγκεντρώνονται στη SAGO (Αφρικανική Εταιρεία Μαιευτικής-Γυναικολογίας) συμμετέχουν σήμερα στη UPIGO. Είναι, συνεπώς, φυσικότατο να συγκεντρώσουμε στο άμεσο μέλλον τις προσπάθειές μας στη μάχη ενάντια της μητρικής θνησιμότητας στην υπο-σαχαρική Αφρική. Προσεχώς, ο Jan Stencl, ο Πρόεδρος μας, θα παρουσιάσει ένα άρθρο για τα σχέδιά μας για την Αφρική.

Περιοδικά, κάθε 6-8 χρόνια, η UPIGO διεξάγει μια μεγάλη έρευνα με αντικείμενο τις συνθήκες άσκησης της ειδικότητάς μας. Η έρευνα του 2007 παρουσιάζεται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα μας www.upigo.org. Περιέχει εκτεταμένα δημογραφικά και υγειονομικά στοιχεία. Μπορούμε π.χ. να διαπιστώσουμε πως η κατανομή των γυναικολόγων είναι πολύ άνιση. Ακόμα και στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες, διαπιστώνουμε υπέρπληθώρα μαιευτήρων-γυναικολόγων και σε άλλες έλλειψη. Το ιατρικό απόρρητο, βασικό για πολλούς από εμάς, δεν τηρείται πάντα σωστά. Στην πλειοψηφία των χωρών, οι καταγγελίες μετά από ένα ιατρικό ατύχημα διαρκώς αυξάνονται. Αυτό οδηγεί τα ασφάλιστρα κάλυψης αστικής επαγγελματικής ευθύνης σε όλο και υψηλότερα επίπεδα. Σε πολλές χώρες αγγίζουν ή και ξεπερνούν τις 10.000€. Στη Γαλλία ήταν, το 2007, της τάξης των 15.000€ ετησίως.

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε το στόχο της Ένωσής μας, ο οποίος είναι διπλός: παροχή σε όλες τις γυναίκες υψηλόβαθμης περίθαλψης και βελτιστοποίηση της επαγγελματικής δράσης των Μαιευτήρων Γυναικολόγων όλων των κρατών

*Guy Schlaeder, Γενικός Γραμματέας
Νικόλαος Τσάτσαρης*