

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Γ. Π. ΧΡΟΥΣΟΣ

Φέτος η Κλινική μας συμπλήρωσε 150 χρόνια λειτουργίας. Το 1855, επί κοσμητείας Γ. Μακκά αποφασίστηκε από την Ιατρική Σχολή του Οθωνίου (μετέπειτα Εθνικού και Καποδιστριακού) Πανεπιστημίου Αθηνών η διδασκαλία νέου μαθήματος αφιερωμένου στα Νοσήματα των Παιδών. Το μάθημα ανατέθηκε στον υφηγητή Αντώνιο Βιτσάρη από τα Ψαρά που μόλις είχε επιστρέψει από τη Γερμανία. Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 1856-1857 ξεκίνησε το μάθημα και δημιουργήθηκε στην Αστυκλινική Αθηνών το πρώτο παιδιατρικό τμήμα υπό την ηγεσία του. Ο Αντώνιος Βιτσάρης, ανιψιός του ήρωα της επανάστασης του 1821 Κωνσταντίνου Κανάρη, έμελλε να είναι ο πρώτος Παιδίατρος καθηγητής και διευθυντής Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής στην Ελλάδα.

Ο Αριστοτέλης έγραφε «αυτός που γνωρίζει τα πράγματα από την αρχή τους τα καταλαβαίνει και καλύτερα». Δε μπορώ παρά να αισθανθώ υπερηφάνεια και θαυμασμό για τους πανεπιστημιακούς δασκάλους μιας εποχής πολύ δύσκολης για την Ελλάδα, που μόλις είχε αναστηθεί μετά από 4 αιώνες σκληρής αιχμαλωσίας. Η απόφασή τους για τη δημιουργία μιας Παιδιατρικής Κλινικής ήταν καινοτομία για τον Ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και για την ανθρωπότητα της εποχής. Για αίσθηση του μέτρου, αναφέρω ότι χρονικά η ίδρυση της Πανεπιστημιακής Κλινικής στην Αθήνα δεν απέιχε πολύ από την ίδρυση παρόμοιας έδρας στο Λονδίνο και το Παρίσι και, σίγουρα, ιδρύθηκε πολύ πιο πριν από την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, μιας από τις καλύτερες παιδιατρικές κλινικές του κόσμου σήμερα.

Ως Έλληνες, έχουμε την καλή τύχη να ζούμε σε έναν από τους πιο ιστορικούς τόπους του κόσμου.

Τα πρώτα νοσοκομεία στην ιστορία του ανθρώπου, τα Ασκληπιεία, υπήρχαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας πολύ πριν από τον 5ο αιώνα π.Χ. Η Ιατρική, ως πραγματική επιστήμη που βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον Ελληνικό χώρο, στις περίφημες σχολές της Κω και της Κνίδου. Ο Ιπποκράτης και η σχολή του υπήρξαν όχι μόνο οι πρώτοι γιατροί, αλλά και οι πρώτοι παιδίατροι. Η Ιπποκρατική παραίνεση και υποθήκη στους γιατρούς της εποχής του και, συνεπώς, σε όλους τους γιατρούς «να δίνετε τη βοήθειά σας σε όλους, για την αγάπη του ανθρώπου και για την αγάπη της τέχνης», φυσικά εννοούσε όλους τους αδύνατους της εποχής, δηλαδή τα παιδιά, τις γυναίκες, τους δούλους και τους ανάπηρους.

Ο πρώτος ειδικός στη Μαιευτική, Γυναικολογία και Παιδιατρική ήταν και αυτός Έλληνας από την Έφεσο, ο Σωρανός. Ο πατέρας της παιδιατρικής εκπαιδεύτηκε στην Αλεξάνδρεια και άσκησε εξειδικευμένη ιατρική πράξη στη Ρώμη το 2ο αιώνα μ.Χ. Τα έργα του χρησίμευσαν ως τα κύρια συγγράμματα εκμάθησης της Παιδιατρικής στο δυτικό και μουσουλμανικό κόσμο για πάνω από 1500 χρόνια.

Πολλά έχουν αλλάξει, η σύγχρονη Ελλάδα και η παγκόσμια Παιδιατρική έχουν κάνει γιγάντια βήματα μπροστά. Η θέση και η φροντίδα του παιδιού και του εφήβου έχουν σήμερα πάρει κεντρικές θέσεις στη ζωή μας. Είμαι υπερήφανος για την προσφορά της πρώτης Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στα Ελληνόπουλα και ευγνώμων σε όλους τους/τις Έλληνες/Ελληνίδες γιατρούς, νοσηλευτές και άλλους ειδικούς, που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φροντίδα και την υγεία των παιδιών.