

**Μια φορά
κι έναν καιρό...**

Ο γάμος της Χρύσας μας

11 Ιουνίου. Δροσερό δειλινό Σαββάτου. Διασχίσαμε το κέντρο της πρωτεύουσας μετά από ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα, λες κι όλοι οι κάτοικοι είχαν σκοπό να εκδράμουν για διακοπές.

Κάποτε επιτέλους φτάσαμε στο ξενοδοχείο Grand Resort στο Λαγονήσι με την ψυχή στο στόμα. Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο υπόγειο πάρκιν και... ιδού η έκπληξη! Μικρά αυτοκινητάκια μας παρέλαβαν για το ξεκλήσι του Αγίου Δημητρίου.

Προλάβαμε την πανέμορφη νύφη να κάθεται υπομονετικά στο στολισμένο αυτοκινητάκι. Ίσα-ίσα που τραβήξαμε φωτογραφίες της. Στη συνέχεια οι καλεσμένοι κατευθύνθηκαν στο ξεκλήσι κι ακολούθησε το αυτοκινητάκι με τη νύφη, την οποία παρέδωσαν

στο γαμπρό κ. Γιώργο Αθανασιάδη ο θείος και ο αδερφός της.

Την ώρα πια που ο ήλιος άρχισε να γέρνει στον ορίζοντα και να βάφει μενεξεδιά τη φύση άρχισε το μυστήριο, κωροσταντούντος του Δεσπότη Πορφυρίου από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας. Ανάμεσα στις ψαλμωδίες και στα ιερά ακούσματα προσευχηθήκαμε όλοι, ώστε αυτοί οι δύο νέοι άνθρωποι να μοιραστούν τη ζωή τα επόμενα χρόνια και να δημιουργήσουν μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Πρόκειται για δύο νέους συναδέλφους, τον κ. Γ. Αθανασιάδη, καρδιοχειρουργό, και την κ. Χρυσή Παυλίδου, ειδικευόμενη στη Δερματολογία στην κλινική μας. Οι κουμπάροι τους ήταν οι κ.κ. Αντώνης Σταματάκος και Αντω-

νία Κατσιβαρδάκου, οι οποίοι άλλαξαν τα στέφανα. Στο τέλος του μυστηρίου οι καλεσμένοι οδηγήθηκαν σ' έναν καταπληκτικό καταπράσινο κήπο δίπλα στην πισίνα.

Ακολούθησε ένα απίστευτο φαγοπότι από ένα καταπληκτικό μπουφέ και η βραδιά συνέχισε με χορό και ξεφάντωμα. Ήταν μια από τις δροσερές βραδιές του Ιουνίου του 2005.

Είχε προηγηθεί αρκετή αγωνία την προηγούμενη νύχτα λόγω άστατου καιρού και βροχής. Ευτυχώς όμως όλα κύλησαν υπέροχα. Ευχόμαστε κάποτε τα εγγόνια τους να κρατούν στην καρδιά και στις αναμνήσεις τους τις σημειώσεις αυτές και να καυχώνται για τους καταπληκτικούς γιαγιά και παπού που είχαν. ●

