

Σημείωμα του Προέδρου



Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ειλικρινά φοβάμαι ότι με την ιδιότητα του προέδρου θα χάσω τον ελεύθερο τρόπο έκφρασης του λόγου μου, τον οποίο όλοι γνωρίζετε αυτά τα χρόνια που αρθρογραφώ στα περιοδικά των συλλόγων μας. Είναι σίγουρα άλλο να γράφεις σαν απλό μέλος του προεδρείου και εντελώς διαφορετικό σαν πρόεδρος. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν σε όλους μας και που ζητούν άμεσες λύσεις. Ο χρόνος για «φιλολογία» και απλή κριτική είναι λίγος μπροστά σε αυτά που περιμένουν σαν έργα οι γιατροί από εμάς.

Θα σας ενημερώσω λοιπόν ότι το Δ.Σ. της Ε.Ε.Λ.Ι.Α. συναντήθηκε με τον υπουργό Υγείας κ. Αβραμόπουλο και του ζήτησε πρωταρχικά λύση σε 4 μείζονα ζητήματα που ταλανίζουν τους γιατρούς τα τελευταία χρόνια. Πρώτο θέμα: Η υλοποίηση της απόφασης του προκατόχου του υπουργού για την ισοτιμία της υπογραφής του ιδιώτη γιατρού με το συνάδελφό του που εργάζεται στο Δημόσιο, δεύτερο: άμεση υλοποίηση της ανακοστολόγησης των παρακλινικών πράξεων που έχουν μείνει στα ίδια επίπεδα από το 1991, τρίτο: ζητήθηκε να αποφασιστεί το να μη δίδεται κανένα φάρμακο από φαρμακείο χωρίς συνταγή γιατρού, τέταρτο: να παραμείνει το καθεστώς του 51% στις Ιατρικές Εταιρίες στους γιατρούς.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σίγουρα υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά θέματα που μας προβληματίζουν και τα οποία ζητούν τις λύσεις τους. Δεν ξεχνάμε πόσους μήνες έχουν να μας πληρώσουν τα ταμεία, δεν ξεχνάμε ότι φορολογούμαστε για αποδείξεις προς το Δημόσιο που ακόμη περιμένουμε να εισπράξουμε, δεν ξεχνάμε το Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 που κάθε 6 μήνες περιμένουμε και που το προσεδιό του ήταν κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοεπιχειρηματιών, δεν ξεχνάμε την εκμετάλλευση των ελευθεροεπαγγελματιών συναδέλφων από τους επιχειρηματίες της Υγείας και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές

εταιρίες, δεν ξεχνάμε τον τρόπο που δουλεύει το ΤΣΑΥ, δεν ξεχνάμε... Θα μπορούσα να συνεχίσω για πολλή ώρα ακόμη.

Από κάπου, όμως, πρέπει να ξεκινήσουμε και το Δ.Σ. θεώρησε με απόφασή του αναγκαίο να δώσει προτεραιότητα σε αυτά τα 4 ζητήματα αρχικά, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε υπόμνημα στον υπουργό με όλα τα άλλα που μας απασχολούν. Τονίστηκε ότι θέλουμε να ενημερωνόμαστε άμεσα για τα σχέδια νόμου που ετοιμάζει και το πόσο μεγάλη σημασία έχει να συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο μαζί με τους άλλους φορείς σε θέματα που μας αφορούν. Τέλος, έγινε σαφές ότι θα είμαστε παρόντες για να γράφουμε, να κρίνουμε και να ευαισθητοποιούμε τους συναδέλφους. Όπως λέει και ο Κορνήλιος Καστοριάδης στον επίλογο ενός εξαιρετικού κειμένου με τίτλο «Η άνοδος της ασημαντότητας»: «...όλοι όσοι έχουν συνείδηση του σοβαρού χαρακτήρα των ζητημάτων πρέπει να προσαθίσουν να μιλήσουν, να ασκήσουν κριτική σ' αυτή την ξέφρενη πορεία προς την άβυσσο, να ξυπνήσουν τη συνείδηση των συμπολιτών τους».

Αγαπητοί συνάδελφοι, το γνωρίζω ότι το δικό μου μερίδιο ευθύνης στην υποβάθμιση του ιατρικού λειτουργήματος που μας έχει οδηγήσει στην απομόνωση και στα όρια του εξευτελισμού δεν εξισορροπείται απλά με το να «τα χώνω» στους άλλους... απλά νιώθω την ανάγκη να μιλήσω. Η ιστορία προχωρά συχνά με άλματα και καμιά φορά φαντασιώνομαι ένα ιατρικό κίνημα που θα συντονιστεί αυθόρμητα με mail, blogs και sms και πριν προλάβει να το «καπελώσει» η αντίδραση, θα πράξει τα αυτονόητα για τη σωτηρία των γιατρών. Έχουμε την πρόθεση να βγούμε από την εξαθλίωση όμως ή έχουμε περάσει το σημείο της μη-επιστροφής και το μόνο που μας μένει είναι να διοργανώσουμε μερικά καλά πάρτυ πριν την τελική καταστροφή;

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Δατοέρης
Πρόεδρος Ε.Ε.Λ.Ι.Α.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

E.E.L.I.A.

www.eelia.org

Εγκαινιάστηκε πρόσφατα η ιστοσελίδα της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής, η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης σχετικά με θέματα που αφορούν στην υγεία, προερχόμενα από το χώρο διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων αλλά και σχετικά με τη δραστηριότητα της Ένωσης με σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων των μελών της.

