

Οικολογικές Προσεγγίσεις



ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ
Χειρουργός οφθαλμίατρος,
διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών,
ειδικός γραμματέας Ε.Ε.Ι.Α.

Το τελευταίο διάστημα δεχόμαστε καταγιστικά μηνύματα που αναγγέλλουν την επιδείνωση της ζωής στον πλανήτη μας. Γραπτός, ηλεκτρονικός τύπος, μέσα ενημέρωσης, οργανώσεις, φορείς πολιτών, αφενός μεν δημοσιοποιούν τις επισημάνσεις ειδικών επιστημόνων και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους αρμοδίους, αφετέρου δε δημιουργούν κλίμα φόβου, αβεβαιότητας, καλλιεργώντας έτσι μία αίσθηση πανικού στο ευεπίφορο περιβάλλον της κοινωνίας της πληροφορίας.

Οι συνιστώσες του ζητήματος-υπαρκτού πέρα για πέρα- αλλά τοποθετημένου σε εντελώς μηχανιστική και αποσπασματική λογική βάση είναι οι ακόλουθες:

1. Διεύρυνση των ορίων των πόλεων εξαιτίας της αναζήτησης χώρων οικισμού, απόρροια αφενός μεν της αστυφιλίας, αφετέρου δε της οικονομικής μετανάστευσης.

2. Υποβάθμιση έως ευτελισμός του ανθρώπινου παράγοντα.

3. Ασχεδίαστη διαχείριση -αλόγιστη διασπάθιση των φυσικών πόρων.

4. Ρύπανση όλων των τόπων -στερεών, υγρών, αερίων- με κάθε είδους απόβλητα.

5. Προβολή-εφαρμογή αποσπασματικών και εν τέλει αναποτελεσματικών σχεδίων πρόβλεψης, πρόληψης, ελέγχου κατά το δυνατό, γεγονότων που παραβιάζουν καταστροφικά την ισορροπία του φυσικού τοπίου.

Αναλύοντας τις παραμέτρους, διαπιστώνουμε ότι ανέκαθεν η χρήση των φυσικών αγαθών από τον άνθρωπο γίνεται απερισκεπτά, δίχως πρόγραμμα, χωρίς τάση αναπλήρωσης. Ως πρόχειρο

παράδειγμα υπερεκμετάλλευσης, αναφέρουμε τα ύδατα, την ξυλεία, το μαύρο χρυσό, τη θαλάσσια κλωρίδα.

Μοιραία, το ισοζύγιο λήψης - απόδοσης γέρνει υπερβολικά προς την πλευρά της λήψης, με τις γνωστές αλυ-

Οικολογία είναι η επιστροφή του ανθρώπου στο είναι του. Οικολογία είναι η συνειδητοποίηση του δικαιώματος ύπαρξης κάθε έμψυχου και κάθε άψυχου όντος. Οικολογία εν τέλει είναι ελευθερία εσωτερική και κατακτάται με επίπονο αγώνα, με παιδεία, με αυτοπροσδιορισμό, με αγάπη.

σιδωτές αντιδράσεις. Ο άνθρωπος εισέρχεται με αυτό τον τρόπο σε φαύλο κύκλο ανατροφοδότησης του ίδιου σφάλματος.

Αν υπάρχει λύση, βρίσκεται στη μακροχρόνια οικοδόμηση κλίματος κατά πρώτον αυτοσεβασμού, μέσα σε περιβάλλον ελευθερίας και εκπαίδευσης. Αυτή είναι κατά την προσωπική εκτίμηση η μοναδική πρόταση εξόδου από το αδιέξοδο. Η επανεξέταση της ανθρώπινης υπόστασης, η τοποθέτησή της στη διάσταση που της αρμόζει στο χώρο και στο χρόνο, υπό την έννοια της ιεράρχησης και της προτεραιότητας αξιών και αναγκών, είναι το κλειδί για την ελπίδα και η προοπτική διάσωσης του ανθρώπου και του πλανήτη σήμερα.

Υπάρχει βέβαια και η άμεση απειλή. Γί' αυτήν, εφικτή πρόταση, ρεαλιστική

και υλοποιήσιμη, είναι η κινητοποίηση - σταυροφορία των εύψυχων και ελεύθερων δυνάμεων της πατρίδας μας. Αυτή περιλαμβάνει:

- Ενδιαφέρον για τους ανθρώπους-κατοίκους αστικών, ημιαστικών, αγροτικών περιοχών, είτε αφορούν σε ημεδαπό πληθυσμό, είτε σε αλλοδαπούς.
- Συστηματική ενημέρωση του πληθυσμού.
- Διαφώτιση των παιδιών στα σχολεία.
- Χρήση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.
- Προστασία των φυσικών τόπων με διάθεση δυνάμεων.
- Άμεση επέμβαση των δυνάμεων καταστολής από μέρους κεντρικής εξουσίας και ΟΤΑ.
- Τιμωρία παραδειγματική των παραβατών.

Η διαπίστωση είναι μια και μοναδική.

Οικολογία είναι η επιστροφή του ανθρώπου στο είναι του.

Οικολογία είναι η συνειδητοποίηση του δικαιώματος ύπαρξης κάθε έμψυχου και κάθε άψυχου όντος.

Οικολογία εν τέλει είναι ελευθερία εσωτερική και κατακτάται με επίπονο αγώνα, με παιδεία, με αυτοπροσδιορισμό, με αγάπη.

Ας πάψουμε να «καίμε» τους ανθρώπους με στείρα εκπαίδευση, με κούφια διαφήμιση, με σωτηριολογική υπόσχεση εκ των έξω.

Ας πατήσουμε στα πόδια μας και, με αποφασιστικά βήματα, ας επιτύχουμε πρώτα εσωτερική ισορροπία και ειρήνη με το μικρόκοσμο και, ακολούθως, με το μακρόκοσμο που μας περιβάλλει. ■