

Σημείωμα του Προέδρου



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε, οι ασθενείς μας θεωρούν ότι αμειβόμαστε όταν μας «πετάνε» τα χαρτάκια με τις εντολές..... Γενική ούρων: 1.76, γενική αίματος: 2.88, σάκχαρο: 2.26, ακτινογραφία άκρας χειρός F: 1.76, άκρας χειρός F/P: 2.88, ακτινογραφία θώρα-

κος: 4.05 και όλα αυτά μικτά, αμφιβάλλοντας αν οι τιμές αυτές καλύπτουν τα αναλώσιμα που χρειάζονται προκειμένου να γίνουν.

Ο απλός ελευθεροεπαγγελματίας εργαστηριακός γιατρός που δουλεύει μακριά από οποιαδήποτε «συναλλαγή» είναι ένας «μοναχικός καβαλάρης» μέσα στη ζούγκλα των μεγάλων επιχειρηματικών κέντρων που στηρίζονται αποκλειστικά σε δικούς μας ελευθεροεπαγγελματίες κλινικούς γιατρούς, με τρόπο και λόγους που όλοι γνωρίζουμε αλλά αρνούμαστε να καταγγείλουμε προκειμένου να μη δυσαρεστήσουμε φίλους συναδέλφους.

Αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να ξεβολευτούμε, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι άλλοι υγειονομικοί, φαρμακοποιοί και οδοντίατροι, έχουν από χρόνια προσπίσει τα συμφέροντά τους και μόνο εμείς είμαστε διαιρεμένοι. Νοσοκομειακοί εναντίον ελευθεροεπαγγελματιών, κλινικοί εναντίον εργαστηριακών, ξεχνώντας ότι όλοι είμαστε γιατροί, τελειώσαμε τα ίδια πανεπιστήμια, κάναμε σαν φοιτητές κοινούς αγώνες, ενώ τώρα «απομακρυνθήκαμε» μεταξύ μας αφήνοντας άλλους «άσχετους» με την επιστήμη μας να μας διαιρούν και να μας εκμεταλλεύονται.

Έχει αναρωτηθεί ποτέ συνάδελφε γιατί «πρέπει» να στέλνεις στο Χ ιατρικό κέντρο χιλιόμετρα μακριά από το ιατρείο σου, ενώ δίπλα σου υπάρχει συνάδελφος εργαστηριακός που κάνει τις ίδιες εξετάσεις; Ποιο είναι σημαντικότερο τελικά, η καλή συναδελφική σχέση με το γείτονα ιατρό ή η ενίσχυση του Χ επιχειρηματία της Υγείας ο οποίος εκμεταλλεύεται δικούς μας συναδέλφους; Πρέπει να αποφασίσουμε με ποιον θα συμπορευτούμε, με τους συναδέλφους μας ή με αυτούς που προσπαθούν να «εαγοράσουν» τη συνεργασία μας.

Ο Ε.Ε.Ι.Α. στηρίζει όλους τους συναδέλφους που προσπαθούν μέσα από ιατρικές συνεργασίες να δημιουργήσουν ιατρικά κέντρα ή πολυϊατρεία τονίζοντας ότι δεν αντιτίθεται και σε οποιοδήποτε επιχειρηματία που σοβαρά επενδύει στον υγειονομικό χώρο. Όμως

σε καμία περίπτωση δε θα ανεχτεί το διαφαινόμενο σχεδιασμό από κύκλους του υπουργείου Υγείας, ώστε το ιδιοκτησιακό ποσοστό του 51% των ιατρικών κέντρων της πρωτοβάθμιας περίθαλψης να μπορούν πλέον να το διαθέτουν επιχειρηματίες. Γιατί, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές έχει ληφθεί απόφαση να ικανοποιήσει το πάγιο και πιεστικά επαναλαμβανόμενο αίτημα των πάσης φύσεως επιχειρηματιών να επιτραπεί σε μη ιατρούς να δημιουργήσουν «επιχειρήσεις» παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή ιατρεία, πολυϊατρεία και διαγνωστικά κέντρα που θα ανήκουν σε «άσχετους» με την υγεία επιχειρηματίες.

Η ικανοποίηση των παραπάνω «αχόρταγων» επιχειρηματιών σηματοδοτεί την κατάρρευση κάθε φραγμού στην εμπορευματοποίηση της υγείας και την αποσύνθεση του κράτους πρόνοιας. Υπενθυμίζουμε ότι τα αίτια επιχειρήματα των επιχειρηματιών περί δημιουργίας και ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας είναι πλήρως αστήρικτα, καθώς με τα σχεδιαζόμενα μέτρα επιχειρείται η μεταφορά των πόρων ζωής 100.000 ιατρών και οδοντιών σε ολιγάριθμους επιχειρηματίες που με μοναδικό σκοπό το κέρδος θα στηρίξουν την υποτιθέμενη ανάπτυξη που επαγγέλλονται σε «χαμηλό κόστους» ιατρικές υπηρεσίες που θα υποβαθμίσουν την υγεία ως κοινωνικό αγαθό και θα εκτινάξουν στα ύψη τον έμμεσο χρηματισμό, τη διαφθορά και τη διαπλοκή.

Τελικά, το νέο σχέδιο νόμου, αν τελικά ψηφισθεί, θα εξευτελίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς, θα πολλαπλασιάσει το κόστος της υγείας, θα πλήξει τους 600.000 πολίτες (ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς, οδοντιάτρους, άμεσα και έμμεσα εξαρτώμενους από αυτούς εργαζόμενους και μέλη των οικογενειών τους) που υπηρετούν σήμερα με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος (οι τιμές των ιατρικών πράξεων δεν έχουν αναπροσαρμοσθεί από δεκαπενταετίας) το κοινωνικό σύνολο, για να δώσει υπερκέρδη σε λίγους και «άσχετους» με κάθε έννοια ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να μείνουμε ενωμένοι όσο ποτέ, αφήνοντας στην άκρη οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη προσωπική «ικανοποίηση», σκεπτόμενοι το μέλλον μας, που σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις ενέργειες και την αγωνιστική μας διάθεση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Γιάννης Δατσέρης
Πρόεδρος Ε.Ε.Ι.Α.