

ΙΑΤΡΟΙ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

Ανατομία σε λαϊκούς ήρωες από την πένα ενός γιατρού

της **Όλγας Σελλά**

Στις 19 Μαΐου έγινε η παρουσίαση του λογοτεχνικού βιβλίου του Χρήστου Ναούμ, Αναπληρωτή διευθυντή Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με τίτλο «Αχ, αυτές οι βασίλισσες!».

Στην παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης «104», παρευρέθηκε πλήθος κόσμου που την παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον.

Η δημοσιογράφος Όλγα Σελλά σε σχετικό άρθρο της στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» αναφέρει:

«Πρόκειται για το βίο και την πολιτεία αμαρτωλών και αγίων που ζουν σαν εξόριστες ψυχές σε διαμερίσματα-κλουβιά στις κολασμένες γειτονιές της Αθήνας. Η μαντεύτρα Χαιτιά από την Αλεξάνδρεια και τα πνεύματα που

την περιβάλλουν, η υπέρβαρη και ναρκισσιστική θυγατέρα της Αφρούλα, ο φευγάτος σκηνοθέτης γιος της και η εκ φύσεως εγκληματική και μουλωχτή ξαδέλφη της, η μοναχική Μυροφόρα, η συνδικαλίστρια Λάουρα, μια μέντιουμ ρουμανικής καταγωγής και ο αγώνας της για την αναγνώριση των δικαιωμάτων του αδικημένου κλάδου των «πνευματιστών», η φιλία της λαϊκής σαιιδού Εύας με την Τζένη, η οποία δοκίμασε την τύχη της στο τραπεζικό σύστημα, αλλά τελικά την κέρδισε η νύχτα! Και ο αδιέξοδος έρωτας του Πλάτωνα με τον Αρν... Όλα αυτά τα πρόσωπα βρίσκονται στις σελίδες του βιβλίου.



Εικόνα 1. Υπογράφοντας βιβλία.

Την περασμένη εβδομάδα όμως, στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου στο Κέντρο Λόγου και Τέχνης «104», βρέθηκαν άλλα πρόσωπα, πολλά, πάρα πολλά».

Ανάμεσά τους και η συγγραφέας Ευγενία Φακίνου, ο υπεύθυνος ελληνικής λογοτεχνίας των εκδόσεων «Καστανιώτη» Δημήτρης Ποσάντζης και ο συγγραφέας Χρήστος Ναούμ.

(απόσπασμα από την «Καθημερινή», 01/06/2008)